

Vraag het aan Morya



Je kan het uit handen geven

“Als je je niet thuis kan voelen in een bepaald werk, is het best dat je eruit stapt of aan iemand anders vraagt om het in jouw plaats te doen. Dat is mogelijk, bij heel veel werk kan dat. Mensen voelen zich soms verantwoordelijk en willen bepaalde dingen niet uit handen geven, maar op een bepaald moment moet je toch de dingen loslaten die jou niet liggen. Er zullen anderen zijn die het wel graag doen, of die het wel kunnen, en die het daarbovenop ook op de juiste manier doen. Er zijn altijd mensen die in verschillende dingen geïnteresseerd zijn en elkaar aanvullen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 7: ‘Toon mij wat ik moet doen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 384

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


